



Genç Öncüler

Aylık Gençlik Dergisi • Ekim 2005 • 18

# 4. Yılımda Bayrak Yarışı Devam Ediyor

Ramazan ve Oruç • Terörün Efendileri II • Okul Vakaları  
Dünya Çölünün Serabı BATI • Sümelanın Düşündürdükleri



# Sırada yine Genç Öncüler var!

Seneye Ramazan'la başlamak aslında büyük bir rahmet, bolluk ve lütuftur bizim için. Çünkü, Ramazan kelime manası itibariyle, güz yağmuru demektir. Yani toprağın bir sene boyunca biriktirdiği her türlü kirden, tozdan, pislikten ve "paslanmadan" temizlenmesi, tazelenmesi, dolayısıyla kurtulması demektir. Şu halde Ramazan bir rahmettir.

Insanoğlunun da mayası topraktan çalınmış ya! Bizim de bir sene boyunca kalbimiz tozlanıyor, kirleniyor, paslanıyor, kararıyor. Mühim olan kalbimizi temizlemek, berraklaştırmak, tazelenmek. İşte Ramazan bu sebepten bir rahmettir, bir bolluktur, bir lütuftur müminler için. Peki bu temizlenme neyle olacak? Nasıl olacak?

Tam da bu noktada "ilahi kelim" devreye giriyor.

"Ramazan ayı... insanlar için hidayet olan ve doğru yolu (hak ile batılı birbirinden) ayıran apaçık belgeleri (kapsayan) Kur'an onda indirilmiştir." (Bakara 185)

Tabiatıyla Ramazan, bize her türlü ahlaksızlığı ve kötülüğü (batıl) gösteren vahyin baştan sona okunması, anlatılması, yaşanması ve yaşatılmasıyla yaşanabilir ancak. Budur kalpleri temizleyen, budur nefislerin ateşini söndüren, budur kalbimizi parlatan, ışılatan rahmet. Fakat bu bir provadır. Bütün bir seneye yaymak için. Yoğun ve coşkulu bir şekilde kur'an'da yoğunlaşmış hayat biçimi; aynı heyecanın, bilincin, performansın sene içerisine taşınması ve sürekliliğe kavuşturulması içindir.

Bu bağlamda Ramazan Ayı'nın yeni sezonun başlatıcısı olması da ayrı bir güzellik. İnşallah hem dergimizde hem de okulumuzda hayırlı bir yıl geçirmemize sebep olur.

Bu sayının ilk yazısında okuyacağımız gibi hayatı bir bayrak yarışı şeklinde düşünecek olursak, mezun olan ağabeylerimizden aldığımız bayrağı, onlardan daha hızlı koşarak yeni nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu anlamda, öncelikle şimdiye kadar degimize katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bundan sonra bayrağı yeni üstleneceklerin, taşıyacakların en iyi şekilde koşacaklarına ve hep beraber zafere ulaşanlardan olacağımıza inanıyorum. Öyleyse daha çabuk, daha çevik ve yere sağlam basarak koşmaya devam. Ne de olsa bu "uzun soluklu" bir koşu...

Bütün Genç Öncüleri  
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü  
Cuma Namazı Sonrasında Fatih camii  
avlusunda bayramlaşmaya bekliyoruz.



Sahibi  
Umran Yayıncılık  
Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına  
Abdullah Yıldız

Yazı İşleri Müdürü  
Ömer Miraç Yaman

Yayın Sorumlusu  
Zafer Özdemir

Yayın Kurulu  
Muhammed Birinci, Abdurrahim Boynukalın, Saliha Can,  
Murat Çelik, İbrahim Elbaşı, Malik Dursun,  
Murtaza Koçak, Ahmet Yusuf Özdemir, Elif Yaman.

Bu Sayıya Katkıda Bulunanlar  
Abdulvahap Yaman, Abdullah Şanver, C. Nail Mirza, Saliha  
Can, A. Yusuf Özdemir, Hatice Durmaz, Enes Yaşar,  
Murtaza Koçak, Recep Ergün, M. Elyesa Koytak, Tuğçe  
Köroğlu, Şeref Haktanır, Hüseyin Buladı, Elif Yaman

Adres  
Sofular Mah. Yeşil Tekke Sokak No: 4 Fatih-İstanbul  
Tel: (0212) 532 51 76-631 13 85  
Fax: 534 88 88

iletisim@genconculer.com  
editor@genconculer.com

Dizgi, İçdüzen: Genç Öncüler  
Kapak Tasarım: Sezer Erdoğan  
Baskı: Düzey Matbaası

7

Dünya Çölünün Serabı

BATI

Abdullah ŞANVER

12

Okul Vakaları

Saliha CAN

22

Diriliş Vaktidir...

Uyanış Vaktidir...

Ramazın Şerif'tir Kendisi.

Tuğçe KÖROĞLU

24

Sümela'nın  
Düşündürdükleri

Hüseyin BULADI

# Bayrak Yarışı

A. Vahap YAMAN

Sizleri bilmem ama beñ olimpiyatlardaki atletizm yarışlarında 4x100 bayrak ve maraton yarışlarını izlemeyi çok seviyorum. Atletlerin bayrak yarışında rüzgarın hızına ulaşmak için harcadıkları olağanüstü efor hep dikkatimi çekmiştir. Rakiplerini geçip hedefe ulaşmak için saniyeleri hatta saliseleri yakalamaya çalışırken vücut hareketlerini hep zevkle izlemiştir. Yavaşlatılmış tekraralarda kasların direncini ve dayanıklılığını görmek bana insan azminin nelere kadir olduğunu göstermiştir. Sporcunun vücudunda birbiriyle uyumsuz hiçbir organ yoktur. Bayrak yarışlarında esas olan ise; bir sonraki

yarışının kendisinden önceki yarışçıdan bayrağı yarışın süratini düşürmeden teslim almasıdır. Bunu yaparken de önceki takım arkadaşıyla bütünleşir. 100 metrelik mesafeyi 10 saniyenin altına düşüren takım arkadaşından bayrağı alan ikinci atlet de aynı şeyleri yapıp kendisinden sonrakine bayrağı kusursuz şekilde teslim eder. Uzun mesafeli (42 km) maraton müsabakalarında ise yarışçının zamana, güneşe, susuzluğa karşı sabırla verdiği mücadelelerdeki direnç dikkatimi çekmiştir. Sporcuların müsabakalara yıllar içerisinde nasıl hazırlanabildiklerini yazılanlardan takip ettiğim zaman hedeflenmenin

ne kadar önemli olduğunu görmüşümdür. Azim, kesintisiz çalışma, bilenlerden işin sırrını öğrenme işin saçayağını oluşturmaktadır.

Mü'minin hayatını da bir bayrak yarışına benzetmek yanlış bir örnekleme sayılmaz. Yeni doğan çocuğunun kulağına daha doğar doğmaz dünya kelamı işitmeden, ilahi bir ses duysun diyerek bir kulağına ezan, bir kulağına kâmet okuyarak anne ve babasından gördüğü bir uygulamayı çocuğuna tatbik eden kişi bayrak yarışına katılmış olmaktadır.

Çocuğun büyümesiyle ona imanın ve islamın şartlarının öğretilmesi, dua etme, şirkten



ve küfürden uzaklaşma, hayırlarda yarışma, namaz kılma, ana babaya itaat, fakir ve fukaraya yardım, insanları sevme ve onlara iyilikte bulunma, kendisi için istediğini başkaları için de isteme, birlikte öğrenme, yaşama, öğrendiğini anlatma, başkalarının kusurlarını araştırma, zulme karşı koyma, bildiklerini başkalarına öğretmede rehberlik etme gibi pek çok temel bilgilerin evlerde ve yaz aylarında camilerde öğretilmesi amaçlı çalışmalar yarışın (insan ömrünün) orta mesafelerinde el değiştiren bayraklardır.

Allah bizden dini öğrenmemizi, yaşamamızı, anlatmamızı ve yaygınlaştırmamızı istemektedir. İnsanın kendini daima yenilemesini istemektedir. Hatalardan uzaklaşarak Rabbine daha da yakınlaşmasını tavsiye etmektedir. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı tevbe ederek ve affedileceğimizi umarak Allah'ın rahmet ve mağfiretine sığınmaya çağırılmaktadır. Dikkat edin bu çağrıya cevap vermek için yapılan dualara!

Herkes Allah'tan af dileyerek adeta yenilenmeyi istemektedir. Kendisinin anne babasının, çevresinin cennete girmesi için kulluk görevini sorunsuz yerine getirmeye çalışmaktadır. İyi kulların sergilediği davranışlar üzere, hayatını sürdüreceğinin sözünü vermektedir. Bizler de bu sözlerin daimi olması için dua edelim.



İslam'î kimliğe ve mümince hayat tarzına olan doyunluğumuzun bir ömür boyu sürmesini dileyelim. Okullarımızda, dershanelerimizde, mahallemizde kısaca yaşanılan her yerde öncü gençler olmaya çalışalım. Elimizdeki bayrakları yere düşürmeden kendimizden başkalarına kusursuz teslim edelim.

İnançlarınızdan ve kimliğinizden asla utanmayın. Onlara sınıksız sarılın. Dini yaşamada ve anlatmada kararlı olun. Güzel ve tatlı dilli olun. Böyle davranırsanız çevrenizde sizin gibi insanların hızla çoğaldığını göreceksiniz. Yozlaşma ve vurdumduymazlıktan rahatsızlık duyan, yozlaşmaya ve kaybolmaya karşı direnen insanların sığınacağı tek liman İslam'dır. İslam'ın hayat düzenleyen bay-

rakları sizler gibi güzel, kültürlü, terbiyeli insanlar tarafından taşınmalıdır. Elde tutulan bu bayraklar bu güzel insanlar tarafından daha sıkı tutulup, kendisinden sonrakilere daha güzel ve yere düşürülmeden teslim edilmelidir.

O zaman göreceksiniz ki pek çok arkadaşınız sizinle birlikte olacaktır, sizin gibi düşünüp, sizin gibi yaşayacaktır. Yarışa katılan ve bayrakları taşıyan gençlerin sayıları çoğalacaktır. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizler bunun hem sevabını kazanacaksınız, hem de kendiniz gibi düzgün insanların sayısının artmasına vesile olduğunuz için mutlu olacaksınız.

Yalnız yaşayanı ve sürüden ayrılanı kurdun kapacağı bil-meyeniniz yoktur. Şimdiki kurtlar her zamankinden daha aç ve daha azgınlar. Özellikle gençleri ve çocukları yutmak için ağızlarını sonuna kadar açmışlar, salyalarını akıtarak, kurdukları tuzaklara sizlerin düşmesini beklemektedirler. Gençlerin karşısına kimi zaman çıplaklık ve cinsellikle, kimi zaman köşe dönmeçilikle, kimi zaman da inananların inançlarını alaya alma ve küçümseme şeklinde çıkmaktadırlar. Bu tuzaklara ancak şek ve şüpheden arındırılmış bir imanla, düzgün bir hayat tarzı yaşamakla, kararlı, kendinden emin insanların tutarlılığıyla karşı konulabilir. Kararlı insanlara alaycılarının alayları ve kınamaları hiç tesir

etmez. Toplumumuzda bir tabir vardır: Bunlar vız gelir tırıs gider diye. Yani inanan insan bunlardan etkilenmez. İnsanın şehveti, şöhreti ve servetiyle imtihan geçirdiğini bilir ve bu imtihandan başarılı olmanın planlarını yapar. Elde bulunan bayraklar sımsıkı tutulursa işler çok kolaylaşacaktır.

Sevgili Genç Öncüler!

İnsan, yarışın (ömrünün) orta mesafelerinde yeni bayraklar arayıp bulma, bayrakların rengini ve sayısını çoğaltma faaliyetlerinde bulunur. Arayıp bulunduğu bayrakları güzelleştirerek kendisinden sonraki nesillere aktarmak için gayret gösterir. Gençliğini eğlenmekle geçiren yaşlılığını ağlamakla geçirir. Gençken hem meşru bir tarzda eğlenelim, hem de öğrenelim, hem de elimizde tuttuğumuz bayrakların sayısını artıralım. Çünkü bilgi ışıktır. Yolumuzu onunla aydınlatırız. Ne güzel

bir söz vardır. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp diye. İnsan bilmediğini bilirse öğrenmeye yönelir.

Bilginin ana kaynağı ise Kur'an-ı Kerim'dir. Herkes Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kendisine yazmış olduğu bir mektup kabul etmeli ve bu mektubu okumaya başlamalıdır. Okurken hem orijinal hali arapçasından hem de Türkçe çevirilerinden okumalıdır. Allah mektubunda insandan neler istiyor, ne gibi görevler yüklemiş bunları iyice öğrenmelidir. Bayrakların sayısını çoğaltmak ancak Allah'ın bizlere yazmış olduğu bu mektubu okuyarak mümkün olabilir. Bayrakların tümünü Allah yüce kitabında belirtmiştir. Onların nasıl tutulacağı, nasıl muhafaza edileceği, başkalarına nasıl aktarılacağı Kur'an'da tüm detaylarıyla gösterilmiştir.

Siz genç öncüler hayatınızı iyice planlamalı ve Allah'ın sizlere

göndermiş olduğu mektup olan Kur'an'ı en az yılda bir kere bitirecek şekilde gereği gibi okumalısınız. Ayrıca İslam'ın önderi Hz. Peygamberin hayatı, mücadelesi, yaşam tarzı, davranışları, ahlakı, örnekliği ve dini yaymadaki kararlılığını iyice kavramalı ve yaşantınızı onun yaşantısına uydurmalısınız.

Farz olan ibadetlerinizi hangi şartta olursanız olun mutlaka yerine getirin. Özellikle namaz ibadetinden asla ve asla taviz vermeyin, birbirinizi uyarıp teşvik edin. İşlediğiniz hata ve günahlardan hemen vazgeçin, pişmanlık duymaya ve bol bol tövbe etmeye çalışın. Allah tövbeleri kabul edendir ve bağışlayandır.

Öğrendiğiniz İslam'î bilgileri önce yakın çevrenizle eş, dost ve arkadaşlarınızla mutlaka paylaşın ve onlara aktarın.

Mü'minin en önemli özelliklerinden biri de iman ettikten sonra Allah'a karşı verdikleri sözlerde durmalarıdır. Müminler Allah'a karşı verilen sözleri tutmak için birlikte olurlar ve sorumluluk taşırlar. Şeytan ve ordularıyla birlikte olmazlar, onlarla mücadele ederler. Yeryüzünde din İslam oluncaya kadar çalışırlar. Allah dini yaymada acele edenleri ve salih amellerde bulunanları cennetle mükafatlandıracaktır. (Bu cennet ki ölümsüz bir hayatın olduğu yerdir; burada cennet ehlinin bütün istekleri sınırsız bir şekilde karşılanır.) Şeytanın





***Elinizde tuttuğunuz bayrakları ne kadar sahiplenir sıkı sıkıya sarılırsanız ve başkalarına da ulaştırmaya çalışırsanız toplumda hızlı ve sessiz bir İslami değişimin gerçekleştiğini göreceksiniz.***

adımlarını izleyenleri, kötülük yapanları ise cehennem ile cezalandıracaktır. Cehennem yakıtı odun, kömür, doğalgaz değil maalesef insandır. (Kur'an da cehennem ateşinden insanın kendini eşini ve çocuklarını koruması tavsiye edilmiştir.) Yüce Mevlamız bizleri cehennem ehli olmaktan korusun cennetine girecek kullarından eylesin. Allah'ını çok severek hayatını O'nun istediği şekle sokan genç öncü! Görevini kusursuz ve senden istenilen şekliyle yerine getir. Elinizde tuttuğunuz bayrakları ne kadar sahiplenir sıkı sıkıya sarılırsanız ve başkalarına da ulaştırmaya çalışırsanız toplumda hızlı ve sessiz bir İslami değişimin gerçekleştiğini göreceksiniz. O halde kendimizi ve toplumunu değiştirmek için:

**HAYDI!** Bilgi ve tecrübe bayraklarını ücretsiz olarak siz genç öncülere teslim etmek ve aktarmak isteyen insanlardan bayrakları teslim almaya ve başkalarına aktarma yarışına katılmaya!

## **İNSAN PSİKOLOJİSİNİ YÖNETME**

Yaşlı bir adam emekliye ayrılır ve kendine bir lisenin yanında küçük bir ev alır. Emekliliğinin ilk birkaç haftasını huzur içinde geçirir ama sonra ders yılı başlar. Okulların açıldığı ilk gün, dersten çıkan öğrenciler yollarının üzerindeki her çöp bidonunu bağırıp, çağırarak tekmelerler.

Bu çekilmez gürültü günler sürer ve yaşlı adam bir önlem almaya karar verir. Ertesi gün çocuklar gürültüyle evine doğru yaklaşırken, kapısının önüne çıkar onları durdurur ve:

"Çok tatlı Çocuklarsınız, çok da eğleniyorsunuz. Bu neşenizi sürdürmenizi istiyorum sizden. Ben de sizlerin yaşındayken aynı şekilde gürültüler çıkarmaktan hoşlanırdım, bana gençliğimi hatırlatıyorsunuz.

Eğer her gün buradan geçer ve gürültü yaparsanız size her gün 1 dolar vereceğim" der. Bu teklif çocukların çok hoşuna gider ve gürültüyü sürdürürler.

Birkaç gün sonra yaşlı adam yine çocukların önüne çıkar ve onlara şöyle der:

"Çocuklar enflasyon beni de etkilemeye başladı bundan böyle size sadece 50 sent verebilirim."

Çocuklar pek hoşlanmazlar ama yine devam ederler gürültüye.

Aradan birkaç gün daha geçer ve yaşlı adam yine karşılar onları:

"Bakın" der, "Henüz maaşımı alamadım, bu yüzden size günde ancak 25 sent verebilirim, tamam mı?"

"Olanaksız bayım" der içlerinden biri, "Günde 25 sent için bu işi yapacağımızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Biz işi bırakıyoruz."



## DÜNYA ÇÖLÜNÜN SERABI

## BATI

Abdullah ŞANVER

Süslenmiş pisliklerle dolu Batı medeniyetinin, Batı zihniyetinin ilgi çeken yönlerinin olması şaşırtıcı bir gerçek olarak günümüze damgasını vurmaktadır. Nefsin sürekli aşağılandığı ve maddenin put haline getirilmiş olduğu bu zihniyet, İslam'ı gelenek ve kültür olarak gören Müslümanlar için hayati bir tehdit oluşturmaktadır. Her ge-

çen gün bu zihniyetin etkileri negatif yönde başarı kazanmakta ve zaten dünya işlerini en ön plana almış olanları tamamıyla dünyaya bağlı kılmaktadır.

İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Batı'nın yıllardan beri kurguladığı İslam medeniyetini yok etme planlarının hız kazanmış olduğu günümüzde, tam tersine olması gerekirken ma-

alesef Batı taklitçiliği de hız kazanmıştır. Bu taklitçiliğin boyutları artık insanların kendi kimliklerini kaybetme noktasına kadar gelmiştir. İnsanlar sanatçılara, şarkıcılara, futbolculara kısacası medyanın (medyanın asıl kurucuları ve kullanıcıları da esasında Batı ve Batılılaşmayı destekleyen kesimlerdir) sömürdüğü ve elinde oynattığı, düşünme özüllü insanlara benzemek için birbirleriyle yarışa girmişlerdir. Taklitçilik, Batılı gibi davranmak, Batı hayat tarzını benimsemek; insanların kimliklerinin silinip, yerine İslami hassasiyetleri en alt düzeye indirilmiş, tamamen dünyevileşmiş ve düşünme yapısı değişmiş bireylerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Düşünme yapısının değişmesi zamanla insanların haram olan her şeye göz yummalarına ve utangaçlık duygularının yok olma noktasına gelmesine neden olmuştur.



Utangaçlık duygusunun kenara itildiğini de, ülkemizde en çok ilgi gören basın kanallarının, ortaya çıkardıkları program veya basımlarda ki çıplaklık esaslı içeriklerden anlamak mümkündür. Artık insanlar peygamberin sünnetine değil de, televizyonlarda imrenilerek gösterilen Batılılar gibi yaşamakta, İslami gerekliliklerini en asgari şekilde yerine getirmektedirler. İslami inanış ve sorumluluklar ise birer utanç simgesi haline getirilerek; kapalı kapılar arkasında ve belirli günlerle sınırlandırılmaktadır. Fuhşiyatın her türlü en ahlaksız şekilde, çırılçıplak sergilenip, sonra buna sanat diyen Batılı adam utanmazken, biz nasıl olur da Allah'ın emirlerini yaparken utanırız. Asıl vazifemiz olan Allah'ın emirlerini bir kenara itip, bütün pislikleri sergileme yüz-süzlüğünden çekinmeyenleri taklit etme, onların yanında dinimizden utanma hakkını nasıl

kendimizde görüyoruz ve bütün bunlara karşı kayıtsız kalabiliyoruz. İşte bizler farkında olmadan az önce bahsettiğimiz pasif Müslüman tiplemesine Batı tarafından sokulmaktayız.

Batı'nın hem dünyevi hem de ilmi açıdan güçlenmesinin, Müslümanların Batı'yı örnek alması için bir neden olduğu gerçektir. Zaten İslami anlayışta da ilmi alma fikrine aykırı bir görüş yoktur. Fakat bu örneklik zamanla taklitçiliğe ve kültür değişikliğine zemin hazırlamıştır. İlmi ve dünyevi açıdan Batı'ya dönen Müslümanlar, zamanla kültür ve gelenek olarak da Batı'ya benzemiştir. Ve hayatta rehber olarak alınabilecek tek şey olan Kuran-ı Kerim arka plana atılmış, bu rehberin karşı gördüğü Batı hayat tarzı ön plana alınmıştır. Bunun sonucu olarak ahlaki sapmalar ve yozlaşmalar baş göstermiştir.

Bahsettiğimiz üzere bu çözüm-



menin ve ahlaki fesadın baş nedeni Batılılaşmadır. Batılılaşma sürecinde yaşadığımız yanlışlıklar ise, küçümsenemeyecek derecede kendi İslami anlayışımıza aykırıdır. En başlarda yemeğimize, giyimimize, fast food ve moda diye adlandırılmış olan; direkt kadınların cinsel bir nesne olarak kullanıldığı, insanların nefisleriyle oynadığı programlarla hayatımıza giren garb zihniyeti, bu süreci insanları bir eve doldurup, kameralarla görüntüleyerek hızlandırmıştır. Daha sonra bu programlar daha da aykırı hale getirilmeye başlanmış ve medya aracılığıyla insanların aile yapılarına, bu yapıların ana taşlarıyla oynanmasına kadar ilerlemiştir. Zaten asıl hedef olan aile yapısının ve devamında kültürlerin yıkımını da yavaş yavaş gerçekleştirmiştir.

Bu çöküntünün hızla artmış olması ve insanların hayatlarını





işgal etmiş olması, batı kültürüyle yapılanmaya başlamış olanlar tarafından fark edilememektedir. Reflekslerini yitirmiş olan insanlar artık edebe aykırı her şeye göz yummakta ve çöküntüye bilmeden de olsa katkıda bulunmaktadır. Bu katkının boyutlarının artması şüphesiz İslam'dan çok Batı zihni-

yetini kabullenmiş olanların aleyhinedir. Batı hayat tarzını tercih edip, tercihlerinin yanlış olduğunun farkına vardıklarında çok geç olmaması için artık Batı'nın üzerindeki süsleri kaldırıp, gerçek yüzünü görmeliyiz. Eğer nefislerimizi kontrol edip, Kuran-ı Kerim ile olan bağımızı kuvvetlendirirsek bu

çarpık ve sahte gidişin önünü alabiliriz.

Taklitçiliği bırakıp, özümüzle olan bağı arttırıp, olduğumuz gibi görünürsek şu anda azaba çok yaklaşmış olan Batı medeniyetine karşı büyük zaferimiz kaçınılmazdır. Bu zaferinde baş mimarları şüphesiz ki gençler olacaktır. Batı zihniyetinin süslerine kanmayacak olan Kur'an gençliği -öncü Kur'an nesli- tağutların karşısında en büyük umuttur. Eğer Kur'an gençlerini yaratıp, bu gençlere İslam'ı yeniden layık olduğu yere getirebilecekleri inancı kazandırılabilirse, Batı her zaman korktuğu İslam bilinci ve Kur'an insanlarıyla yeniden tanışacaktır. Bu tanışma İnşallah onların sonunu getirecektir.

## Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Yusuf Emirdar

İsmi Alexander Pope' un bir şiirinden alan film, tam anlamıyla bir 'Mullholland' yapımı; yani Hollywood çıkışlı olup Hollywood kaidesi "çok para, az iş" le çelişen sanatsal nitelikli bir film. Senaryo, şahsen kendisini çok yetenekli bulduğum ve vermiş olduğu "Being John Malkovich" eseriyle de takdiri mi kazanmış olan Charlie Kaufman' a ait. Filmin yönetmeni ise daha önceleri Björk' ün video-kliplerini de çekmiş olan Versailles' lı Michel Gondry. Başrolde Jim Carrey her zamanki klasik oyuncu kimliğinin dışında bir rol üstlenmiş ve kendisinin sadece komik mimiklerden ibaret olmadığını göstermiş. Kate Winslet ise 'impulsive' kız rolünü yardımcı oyuncu konumunda gayet iyi oynamış. Filmin konusu; bir hafıza silme programının



insanların ilişkilerini etkileyişi ve buna binayen gelişen olaylar silsilesi üzerine kurulu. Özellikle rutinden usanan bir insanın, karşısına çıkan ilk değişikliğe histerek duygularla bağlanması gayet çarpıcı bir biçimde aktarılmış.

# Sen! Defol Git Evimizden! Yeni Dost Sen Hoşgeldin!

C.Nail MİRZA

Tam olarak hatırlamıyorum ama annemin söylediğine göre ben doğmadan önce de o bizim evdeydi. Yani neredeyse benim bebekliğimi bilir diyebiliriz. Her zaman en baş köşede, herkesin görebileceği, sesini rahat bir şekilde duyabileceği yerde otururdu. Bazen, ilkbaharda annemin yoğun isteğiyle yerini değiştirip başka bir köşeye kurulduğu da olmuyor değildi. Evde en saygı görendi, genelde hiç sözü kesilmez

pür dikkat

dinle-  
nir,

gözler ondan ayrılmazdı. O konuşurken arada bazılarımızın dikkati dağılıp da fısır fısır konuşulduğu zaman ya babam tarafından susmamız ve dinlememiz yönünde uyarılır yada evde bulunan bir misafir tarafından kaşları çatık bir şekilde kınanırdık. Onda konuşacak anlatacak hiç konu bitmezdi. Sanki her şeyi o biliyordu, her yere o gitmişti,

her insanla o tanışmış, her olayı o yaşamıştı. Anlattığı yerleri gözümün ucuna getirir, fakat bize düşünme payı bırakmadan aynı şekilde kendi yorumunu da hemen ardından eklerdi. Yemek

yediğimde,

dinlenmek

isteyip kane-

p e y e

u z a n d ı

ğ ı m d a ,

k a r d e

ş i m l e

o y u n

o y n a d ı

ğ ı m d a d a

h i b i r k u

la ğ ı m o n d a

olur onun söylediklerinden bana göre ilgimi çeken bir şey varsa yaptığım işi bırakır geçer karşısına teslim olmuş bir vaziyette onu dinlerdim. Yaşım ilerledikçe bu böyle devam etti gitti. Fakat bir gün yatağıma uzandığımda -konuşmalarından kurtulduğum, bir anlamda bizi tek rahat bıraktığı saatler o zamandı- onu ve kendimi düşündüm, anlattıklarını, yaptıklarını, kendimi, niçin yaşadığımı ve amacımı düşündüm. O gün anladım ki, kimilerine göre sadık, vefakar bu dostla konuşma vakti gelmişti.

Ertesi gün her zaman olduğu gibi konuşmalarına başlamak üzereydi ki odada kimse yokken onunla sohbet etmek istedim. Bu sohbetten kimseye bahsetmedim çünkü bana güleceklerini, bana inanmayacaklarını biliyordum haksız da değillerdi. O ki herşeyi bilen, herkesle tanışık olan benimle laf yarışına girip iki kelime edecekti ha! Ben bile başkasından duysam belki inanmazdım.

Karşısına geçtim, bir anda sınırlı bir ifade ile belki de say-



gızsızca;

-Yeter, dedim. Artık senin yalanlarını, söylediklerini dinlemek istemiyorum.

İlk başta hiçbir şey demedi cevap vermedi. Fakat söylediklerimi üç kere ve her defasında konuşma tonumu arttırarak tekrarlayınca dayanamadı. Önce odada kimse olup olmadığına baktı sonra sakın bir ses tonuyla ve biraz da pişkin bir ifade ile;

-İstemiyorsan diğer odaya git, otur sanki bensiz yapabileceksin, dedi.

Bu cevap beni iyice çileden çıkardı ve bağıarak;

-Sen kim oluyorsun ki, sensiz neden yapamayacaktım, hem senin bana anlattıklarının bir tanesi bile beni ilgilendirmiyor ve bana da yararı yok dedim.

Baş köşenin müdavimi aynı pişkinlikle ve itirafta bulunurcasına konuştu;

-Biliyorum, dedi ve devam etti. Sanki ben çok mu hoşlanıyorum bunları anlatmaktan, tanıdığım aptal kişilerin hayatlarını anlatmaktan ben de öğreniyorum ama insanlar bunu istiyor deyip evimizin üst katında oturan yakın arkadaşının kendisine söylediği lafı bana söyledi;

-Bıktım bu rezilliği çekmekten.

Daha sonra odaya kardeşim girdi, sohbetimiz bitti ve hiç-



*“Sen kim oluyorsun ki, sensiz neden yapamayacaktım, hem senin bana anlattıklarının bir tanesi bile beni ilgilendirmiyor ve bana da yararı yok!”*

bir şey olmamış gibi o konuşmalarına, anlattıklarına devam etti. O zamandan sonra tabii ben elimden geldiğince onu dinlememeye diğer odalarda kendi başıma oturmaya ve evde ihmal ettiğim bazı görevlerimi yapmaya başladıysam da onun sesi, gülmesi, şarkı söyleyişi diğer odalardan da duyulabiliyordu. İtiraf etmek gerekirse bazen o sesler beni de karşısına çekiyordu ama eskisi gibi bütün gecemi onu dinlemeye feda etmiyordum.

Unutamadığım yaptığımız konuşmanın ardından bir çok seneler geçti ama hâlâ onun söyledikleri aklımın bir köşesinde canlılığını koruyor.

Şu anda biz yeni eve taşınıyoruz. Tabii o da gelmek istiyor ve yine baş köşeyi kapmak istiyor. Fakat bu sefer kararlıyım, bu sefer ilk defa kendim adına, inandığım değerler adına, ailem adına misafirperverliğimizi göz ardı edeceğim ve onu eve sokmayacağım. Bunu herkese söyledim.

Fakat bir gün yeni evimize gelirken bir tanıdık kolundan tutup onu getirmesin mi! Bu sefer karşı çıkışım herkes için sert oldu:

-Onu evimize sokmayın, yeter artık defol git senden sıkıldık, defol git aptal kutusu televizyon! dedim ve onu yani televizyonu evimize sokmadım.

Şu anda çok rahatız ilk başta gerçekten onunda söylediği gibi onsuz yapamayacağımızı düşündük ama atlattık. Onu dinlemek, seyretmek yerine artık daha güzel ve yararlı şeyler yapıyoruz. Ve bunun yanında yeni bir dost edindik, hem de bu gerçek bir uzman, bu dostla artık aramı bozmaya kararlıyım. Yeni dostum sessiz, sakın ve tam bir bilge adı'da belki tanırırsınız diye söylüyorum:

Kitap...

# OKUL VAKALARI

Saliha CAN

Sabretmek gerçekten zor iş azizim. Yani insan gün boyu öyle tiplerle muhatap olmak zorunda kalıyor, öyle garip ötesi davranışlarla karşılaşılıyor ki yutkunmaktan başka hiçbir seçeneğiniz olmuyor elinizde. İşte huzurunuzda seçmenin de seçmesi diyaloglar... Maksat muhabbet olsun. (Okuyun da IQ'nuz şükredin.)

## Dershaneden...

- Hocam bu ıvır zıvır neden zıvır ıvır değil? (Herhalde aşırı zeka yapıyor bunu!)

Hocadan cevap: Sen sorasın diye!  
(Kadıncağızın canına tak etti.)

- Ay çok kilo aldım yaa! Ben şişko olmak istemiyorum. (Zatı muhterem 52 kilo.)

- Hocam siz orada pisagor yapamazsınız!

- Hayır yaparım!

- Yapamazsınız Hocam orada 90 derece yok ki!  
(Bilmiş bir edayla)

- Bu ne peki ?

- Dik işareti...

- Eeee...

- Heeee...

(Son derse geometri dersi koyarlarsa olacağı budur.)

## SEVİYORUM ULAN !

İşte bu da sınıfta ve koridorlarda sıkça duymaktan bıktığımız nidalar.

- Abi bu kız bana bakıyor.
- Sen öyle san esas bana tutuldu.
- Uyan rüyadan kardeşim resmen bana bakıyor işte...
- Hayır bana !

Meşhur kız: Pardon hırkamı sandalyenizin arkasında unutmuşum, alabilir miyim? (Kız hırkayı alır gider.)

### Bizimkiler:

- Ben anlamıştım zaten hırka için baktığını.
- Ben de anlamıştım da seni deniyordum.
- Esas ben seni deniyordum.
- Ben varya, ben senin için dünyayı karşıma alırım! (Hadi len)



NERİ  
KONU

Çığlıklar...

Hoca: Ne oluyor orada?

- Vizzzzz vizzzz ...

(Açıklama yapması istenmeyen bir öğrenci.)

- Hocam küçükken benim ağzıma sinek kaçmıştı. O yüzden ben sinekten korkarım...

Hoca: B-a-n-a-n-e ??? B-i-z-e-n-e???

Muhterem Hoca, ben yazı yazmayan öğrenciden korkarım....

(Aynı hoca devam ediyor); Çocuklar sizin Türkçeden Türkçeye sözlüğünüz var dimi? O zaman herkes evde hüznün anlamına bakıp deftere yazıyor. (Bu lise son öğrencisine verilen ödev!)

Ya İngilizceye Ne Demeli...

Hoca: Ya bak sus demiyor muyum ben sana! Ya off sussana! Ya bir sus ya! Sus of! Ne patlıcanı oğlum sus! İleriki günler...

Hoca: Shout up LAN !

- Ben Boğaziçi'deyken...

- Çeketimde SCC SARARDAN HAAA!...

- Bak sus 10 verecem şerefsizim..

- Lan Ahmet! Ne yapacaksan sessiz yap !  
(Yazılıda hiç kopya çekirmez canımcım.)



Hoca: Kitabın üstüne yazı yazılma-

yacak! Ben kitabın üstüne yazı yazan öğrenciden korkarım!..

- Hocam nereye yazalım???

Hoca: Deftere yavrum deftere evladım. Ben soru soran öğrenciyi severim.

Servisten...

- Amca artık evime gitmek istiyorum!

Soför bey amca: Yav biz niye aynı yere çıktık ? (Millet caddesinde ki 4. turumuz...)

-Hüseyin Amca beni bırakmayı yine unuttun.

Soför bey amca: Sen de hep uyuyup kalıyorsun ama!..  
(Zannedersiniz ilk okul servisi.)

-Ay bu hazırlıklarda pek bi çömezler canım. (Lise bir havası.)

-Ya bu lise birlere ne demeli onların da pek hazırlıklardan aşağı kalır yanları yok dimi canım? (Lise son havası.)  
Lise sonlardan neden korkulur? Bilmem ? onlara sormak lazım...



Ve daha niceleri.... Tüm bu olayların tek bir iyi yanı sabır kapasitem geliyor.

# TERÖRÜN EFENDİLERİ II

A. Yusuf ÖZDEMİR

Günümüzde Ortadoğuda her gün kan dökülmesinin en büyük sebebi hiç şüphesiz İsrail'dir. Allah tarafından lanetlenmiş bir topluluktur.

Tarih boyunca bir çok peygamberi öldürmüşlerdir. İşte bu yazıda sizlere bu topluluğun kuruluşu ve yakın tarihimizde işlediği bazı insanlık dışı katliamları aktaracağım.

Katliamlar dünya kamu oyuna "hızlı tahliye operasyonları" olarak duyuruldu. Tarih 29 ocak 1948'de el-Halil'in 17 km. batısındaki el-Duveyme köyünde işlenen ve yaklaşık yüz kişinin ölümüyle

sonuçlanan katliam Siyonist örgüt Hagana'nın imzasını attığı en büyük operasyonlardan biridir. Bir görgü tanığının aktardıkları tüm vahşeti anlatır gibi "komutan askerlere ihtiyar kadınları eve sokmalarını emretti ve ardından ev içindeki kadınlarla birlikte havaya uçuruldu".

Bir başka katliamsa Deyr Yasin katliamıdır. Siyonistlerin en büyük iki grubu olan Irgun ve Stern bu katliamda birlik olmuşlardır. Ve takvimler 9 nisan 1948 Cuma gününü gösterdiği zaman yaklaşık 150 adet İsrailli çete elemanları

Deyr Yasin'e iki koldan birden saldırdı. Ve kamu oyuna her zamanki gibi köyün uyarıldığı söylendi. Fakat görgü tanıkları asla böyle bir şey duymadıklarını söylediler. Sadece birkaç yerden direnişlere son verdikten sonra çete üyeleri vahşi bir hayvan gibi insan öldürme faaliyetine başladı. Önerilerine gelen her şeye ateş açıyorlar. İçinde insan olup olmadığına bakmaksızın evleri havaya uçuruyorlardı. Daha sonra müfreze komutanı'nın bildirdiğine göre yaralı bulma ihtimalleri bile yoktu.

İsrail 1982 yılında Lübnan'ı işgal etti. O zamanların savunma bakanı şimdi ise İsrail'in başında olan katil Ariel Şaron 1967'den 1980'e kadar İsraillilerin Filistin Kurtuluş Örgütü terörüne (!) 1392 kayıp verdiklerini söylüyordu. 15 Eylül'de batı Beyrut'u işgal etti. Ancak önceden yapılan ateşkes antlaşması doğrultusunda FKÖ birlikleri şehri boşaltmışlardı. Aynı gün Sabra ve Şatilla kampları İsrail tank-







ları tarafından kuşatıldı. Hastanelere ilk yaralılar gelmeye başlamıştı.

Ama daha kıyım başlamamıştı.

16 Eylül Perşembe gecesi kamptan kaçmayı başaran ve ilk İsrail karakoluna haber veren Filistinli'ye verilen cevap; "Silahlarınızı teslim edin, diğer mesele bizi ilgilendirmmez" olur. Ertesi gün hastanelerde bulunan beş yüz kadar insanın tahliye sırasında yolları kesilir ve kampa geri dönmeleri söylenir. Fakat halk buna uymaz ve kendilerine doğrultulan tank namlusundan da kaçamazlar ve kampa dönmek zorunda kalırlar. Kampların dar sokaklarında hareket eden her şeye ateş ediyorlar, evlerin kapılarını kırıyorlar, yemek sofrasındaki aileleri son ferdi ne kadar öldürüyorlar ve ba-

zen vahşetin en acımasız şekli olarak bir kişiyi serbest bırakıyorlardı. 17 Eylül Cuma günü katliam bütün hızıyla devam eder. Şu farkla ki, Perşembe gününün cinayet aletleri arasında bıçak ve baltalar da vardı. Ancak Cuma günü milisler yakın mesafeden ateş ederek öldürdü.

O yıllardan bu yıllara Filistin halkı binlerce mücahid'ini şehit verdi. Gerek Hamas ve İslam-î Cihad, gerekse sivil halk sayısız kayıp verdi. Filistin'de artık her evde bir ya da iki şehit mutlaka vardır. Dünya'nın dört bir yanında İslam uğruna nice insanlar şehit oldu ve oluyor. Çeçenistan'da, Bosna'da, Keşmir'de, Irak'ta...

Ve size soruyorum kardeşlerim eğer biz Genç Öncüler olarak bir şeyler yapmazsak KİM yapacak ?

## ÖLÜMSÜZLÜK

**Murtaza KOÇAK**

Yollar tükenip son bulduğunda  
Ölüm kapına dayandığında  
Cümle melaike adını andığında  
Terk-i diyar etmemek ne mümkün

Denizler birleşip bend olsa  
Dağlar birleşip set olsa  
Dünya malı mülkü hep senin olsa  
Terk-i diyar etmemek ne mümkün

İster bey oğlu ol, ister sultan  
İster denizler kadar altın sırtlan  
İster uyuz çakal ol, ister yüce aslan  
Terk-i diyar etmemek ne mümkün

Niceleri konup göçtü şu dünyadan  
Ölüme çare aradılar durmadan  
İster sultanı tabib ol ister lokman  
Terk-i diyar etmemek ne mümkün

Ey! Akli selim olan eşrefi mahlukat  
Atalarının kemikleriyle dolu kainat  
Uyan artık uykudan, çevrene göz at  
Terk-i diyar etmemek ne mümkün



# Muhabbet Zinciri

Hatice DURMAZ

Günler birbirine bir zincir gibi bağlanıp ayları oluşturuyorlar. Bazı aylar çok hızlı geçiyor, bazıları da geçmek bilmiyor...

Bana göre, aylar ikiye ayrılır. Okul ayları ve tatil ayları...

Eylül'dür okulun ilk ayı. Bu ayda, büyük bir okul telaşı başlar. Ekim'de yavaş yavaş telaş dinir. Kasım'la birlikte sınavlar da başlar. Aralık ayı ise yeni bir yıla girmenin heyecanını taşır. Ocak ayı ile sıra arkadaşı olmasına rağmen aralarında dağlar kadar fark vardır. Nedeni malumunuz?.. Biri yılın son ayı, diğeri ise, yılın ilk ayıdır.

Yılın ilk iki ayı olan ocak ve şubat, çok çabuk geçer.

Hele mart ayını sormayın... Bu ayda mevsimler birbirine karışmıştır. Bir gün bulutlar gözyaşlarını döker yeryüzüne, başka birgün ise

havanın kızgınlığı tokat gibi yapışır yüzümüze. Yani mart ayında değişir bütün dengeler. Hava, hem bu ayda kızar, hem de bu ayda gülümser bize...

Ve geldik nisan ayına... Yani her öğrencinin okuldan bezmeye başladığı aya... Bu ayda, çiçekler açıp bülbüller şarkı söylerken, öğrenciler yas tutar sınavlardan kurtulamadık diye. Yani bu ay öğrencilerin tabiriyle: okulun öğrencinin yakasını bırakmadığı aydır. Bu ayda okuldan kaçanlar da az değildir hani...

Mayıs ayında hepden bezmişizdir okuldan. O güneşli havalarda insanın canı dışarı çıkıp arkadaşları ile oyun oynamak ister. Belki de bu ayda öğrencinin en sevdiği ders beden dersi olur. Okulun kantinindeki dondurmalar tükenir. Ha bir de unutmadan, öğrencilerin en çok okul kıyafetine uymadığı ay, bu aydır. Eee



haklılar ama!.. Kim kavurucu güneşin altında, ceketlerle dolaşmak ister ki?.. Benim en çok sevdiğim ay da, bu aydır. Bu ayda artık öğrenciler okula ders için değil, sırf arkadaşlarıyla sohbet etmek için gelirler. Eee ne yapınlar, bu sıcak havada evde boşboş oturup saatlerin geçmesini bekleyecek değiller ya... İşte Mayıs ayı bu yüzden benim ayım...

Tatile bir aydan daha az kalır; "Haziran"...

Haziran ayında ise, "okul ne çabuk geldi geçti" diyesi gelir insanın... Bir yandan okulun bittiğine seviniriz, bir yandan da arkadaşlardan ayrıldığımızı üzülmüyoruz. Hem en çok nefret ettiğimiz, hem de en çok sevdiğimiz ay, bu ay olsa gerek...

Temmuz ve ağustos aylarını sormayın.. Bu aylar püf diye uçuyor elimizden... Bu aylara yavaş yavaş giriyoruz. Ama sonu geldiğinde: "Ne çabuk geçti." diyoruz. İnsanların çoğu, bu aylarda, sıcak havanın ve tatilin tadını fazla çıkarıyormuşlar. Ya da çıkarıyorlar da onlara yetmiyor. Yok yok öyle değil, ben galiba tam cevabını buldum: bence memleketimizin insanı çok fazla tatile alıştığı için, daha fazlasını istiyor.

Ağustos'tan sonra sizin de bildiğiniz gibi, yine Eylül ayına dönüp sıkıcı okul günlerini yaşıyoruz. Genel durumu anlatacak olursak; öğrenci okulda, baba işte, anne evde...

Ama diyorum ya; Mayıs ayı bana daha uygun. Çünkü güneşli havanın tadını çıkartıp oyunlara daldığım ay. Bir de arkadaşlarla sohbete başlayınca...

Ayların birbirini takip ettiği ve bir günün bir saat gibi geçtiği günümüzde bu gibi düşüncelere sahip olmak, belki de normaldir. Öyle değil mi?

## Yolları Gül Kokan Peygamber

Enes Yaşar

*Paslı bir hançer saplandı bağrıma,  
Büyük yara aldım düştüm toprağa  
Yüreğimden başladı kanlar akmaya,  
Sonunda doydum toprak akan kanıma*

*Toprak bile doydum da akan kanıma  
Ben doyamadım ya Resûlallah sana  
Cemre gibi düşünce kainatın kucağına  
Nasıl doyulabilir ki nuruna*

*Kokunu insanlığın ruhuna bahşettin  
Yüreklere yüreğinle ihya ettin  
İçimize doğan nur oldun  
Aradığımız anda kalbimizde bulundun*

*Damla damla düştün hicran çölüne  
Kurak topraklar can buldu gelişinle  
Yüreklere büyüyen nebi  
İnsanlığın gözbebeği*

*Sonsuzluğa seninle ulaşalım ey yar  
Ayrılık acısıyla kıvraniyor damarlar  
Bırakma bizleri, yürekte derin yara var,  
Esirin olalım bırakma bizleri ey yar*

*Hak aşkıyla yandı yürekler  
Emrine amade oldu melekler  
Sen gelince bitti bütün dertler  
Yolları gül kokan peygamber*

# İSRAF

Recep ERGÜN

“ Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. (Araf 31) ”

Şüphesiz ki İslam dini: beşeriyetin hayatının her alanına müdahil olan bir kainat nizamıdır. İslam dininde gereksiz olan hiçbir şey uygun görülmemiş; hayatın her anı değerli kılınarak "herşeyin Allah için olma esası" (En'am 162) amaç kabul edilmiştir. Burada İslam dininin yüceliğiyle birlikte ortaya çıkan bir diğer hususda "israf" konusudur. İsrâf, kelime anlamı olarak: "Gereksiz yere mal, para zaman vb. harcama, savurganlık, tutumsuzluk" manalarını ihtiva etmektedir. Kişiye ve topluma sayısız zararları bulunması nedeniyle Araf suresi 7. ayette "Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz" ifadesiyle israf ya-

saklanmıştır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, Allah'ın nimetlerinden çeşitli olarak faydalanmanın değil, bunların aşırıya kaçacak şekilde fazlası ile harcanmasıdır. En azından "yemek" konusunda ele alınacak olursa; mideyi fazlasıyla doldurmanın sağlık açısından uygun olmadığı bugün tıp tarafından da bilinen bir gerçektir. İslam dini bu gerçeği Kur'an'da ifade etmiş, böylece insanların yaşamlarını Allah yolunda sürdürmeleri emredilmiştir.

"İslam, israf yasağı ile özel mülkiyet hakkına bir sınırlama getirmiş ve servet kimin olursa olsun, onda toplumun hakkı bulunduğu ilkesini benimseyerek, israfla bu hakkın yok edilmesine engel olunmuştur."

Kapitalizmin ortaya çıkmasıyla tüm dünyada yaygınlaşan "tüketim kültürü" bu konunun üzerinde bir kez daha düşünülmesini gerektirmektedir. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan "marka tutkunluğu" konunun önemini daha da ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, sağlıktan zamana, musluktan akıtılan sudan, yakılan elektriğe kadar müslüman olan bizlerin bu konuya dikkat etme "zorunluluğumuz" vardır.

"De ki: "Benim namazım, haccım, yaşayışım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir."(En'am 162)



# ŞİRK NEDİR ?

M.Elyesa KOYTAK

Din, her insanın ihtiyaç duyduğu ve sahip olduğu, hayatını yönetme sistemidir. Her kim olursa olsun bir insanın dini vardır. İllaki belli kurallar içersinde ve isimlendirilmiş olması gerekmez. Yani bir insanın dini onun yaşantısı ve yaşantısında öncelikli öneme sahip olan değerlerine olan inancıdır.

Ancak Hak yani doğru ve gerçek olan tek din vardır, o da tevhid inancı yani İslam'dır. Bunun dışında her türlü inanç sistemi, yaşayış biçimi veya felsefi yol batıldır; insan icadıdır ve tüm batıl sistemlerin bir ucunda şirk vardır. Şirk bildirilen kadarıyla ilk olarak şeytanda görülmüştür. Alemlerin Rabbi meleklerle " Adem'e secde edin " dediğinde, şeytan kendi kararını Allah'ın emrinden üstün tutarak Adem'e secde etmemiştir. Oysa büyüklük Allah'a aittir.

"Hükmünde kimseyi ortak yapmaz." (Kehf; 26)

İnsanlar Allah'a eş koşmakta her türlü yolu izlemiştir, izlemektedir, kıyamete kadar izleyecektir. Bazen bir eşyayı bazen

bir gök cismini put edinmiştir.

Allah'a insani özellikler atfetmek - Tanrının oğlu İsa - gibi, Tanrıyla insan arasında yardımcı yani şefaathçi kabul etmek, ölümlerden ve kabirlerden yardım dilemek de put edinmektir.

Her topluluk, Allah'ı unutarak bir tağuta itaat edebilir ve onun izinden gidebilir. Peki tağut nedir? Tağut, yeryüzünde Allah'ın kuralları yerine kendi kurallarıyla hükmeden ve insanları kendisine ibadet ettirendir. Hz. Ömer'e göre tağut şeytandır.

"Andolsun, her ümmete 'Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının' diyen bir elçi gönderdik." (Nahl; 36)

Bir tağuta ibadet etmek yalnızca ona secde etmek, önünde eğilmek anlamında değildir. Her kim ki yaşantısını başka birinin kurallarıyla oluşturuyorsa ona ibadet ediyor demektir. Yani ibadet bir şeye uymak ve itaat etmektir. İşte bu tür tağutları kabul edip onları rabb edinenler de aynı oranda suçludurlar. Çünkü Allah en şerefli varlık olan insana yeryüzünde nasıl davranırsa nelerle karşılaşacağını bildirmiştir.

Mesela bir müslüman, namaz kılması gerektiği halde iş patronunun engellemesi -

siyle namazı terk ediyorsa patronunun emrini Allah'ın emrinden üstün tutuyor demektir. Bu da; şirkir.

Buraya kadarki şirk tanımları büyük şirk betimler ve Allah büyük şirk affetmez. İnsan, bilmemezlikten küçük şirk denilen günaha da bulaşabilir. Allah'tan başkası adına yemin etmek, kötü şeylerden kendisini koruyacağına inandığı takılar takmak, büyü yapmak ve yaptırmak, falcılık ve Allah'tan başkası için adak adamak bu sınıfa girer.

Şirk'in egemen olduğu toplumlarda nefislerine tapan insanlar görülür. Bunlar kendi zevkleri için herşeyi feda ederler ve bu zevklerini put edinirler. Kendi zevkleri söz konusu olduğunda Allah'ın emirlerini bile çiğnerler.

"Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendi nefisine uyandan daha sapık kim vardır?" (Kasas; 50)

Allah'ın kitabı açıktır. Her kim ki bunları kabul etmez; işte onlara Allah, en şerefli olmaktan, en aşağılık olmak azabını çektirir. Allah'ın azabından asla emin olunmaz.

"Kalpleri vardır anlamazlar, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, onlar hayvan gibidirler, hatta daha aşağıdırlar." (A'raf; 179)

Şirkten dönmenin tek yolu tevbe etmektir. Hem öyle bir tevbe ki; Allah'ı bırakıp da neyin peşinde koşulursa koşulsun o şeyi tamamen unutmak ve o putu kırmak için her yola başvurmaktır.

Öyle bir tevbe ki Allah'tan ve Resulünden başka her şeyin batıl olduğuna tam inanmaktır. Kim Allah'a eş koşarsa, Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir ve şüphesiz Allah çok merhametlidir.



# Diriliş vaktidir... Uyanış vaktidir... Ramazan-ı Şerif'tir Kendisi...

**Tuğçe KÖROĞLU**

Akşam olur. Sessizliği o coşkun çağrıya bırakır. Takva kokar bomboş caddeler. Ramazan-ı Şerif gelmiştir. Hoşgelmiştir. İçimiz arınmıştır adeta, yorgun şehrin karanlık tortularından. Rabb'e kavuşmak vaktidir. Sabrın doruk noktasına ermek. Şükretmenin tadına varmaktır. Yeniden kul olmaktır. İşte o yüzden makbuldür dualar. Oruç tutmuş dudaklardan dökülür de, yalnızca Rabb'e yönelir. Yalnızca Rahman görmektedir tek damla su geçmediğini boğazınızdan. Çekilseniz ıssız uzak diyarlara, içseniz kana kana... Herkes inanacaktır tüm gün oruç halinde oluşunuza. Görmez ki hiç kimsel! Duymaz ki! Ancak O SEMİ ve BASİR olan ALLAH hem görmektedir, hem duymaktadır, her hal ve düşüncenizi. Aç kalmak olarak tanımlanamaz o halde oruç. Akşam olduğunda ziyafet çekmek olarak da. Her an O Yüce Yaratan'ın gözetiminde ve kontrolünde olduğunuzu kabul etmektir oruç. Yakın olmaktır Rahman'a. Güven içindedir, huzur içinde, şü-

kür içinde yaşamaktır her nefeste. Her an içinde hissetmektir sonsuz sevgisini. Açılmış bir rahmet kapısından geçerken kendine çeki düzen vermektir. İşte der ki Rasûlallah bu yüzden; "Oruç bir cebinizi doldurduğunuz taşlara benzer ancak namaz kılmazsanız cebiniz deliktir." Taşlar yuvarlanır gider. Boşu boşunalık hissini ağırlığını anlar insanoğlu. Hiç Rabb'i için, sevgisi ve merhame-ti için O'na has kıldığı ibadetin değersizleşmesini ister mi?

Oruç aynı zamanda kardeşliğin pekişmesi, bencilliğin yükünün atılması, kaskatı olmuş gönüllerin şefkat ve merhametle yumuşaması için yoğun bir süreçtir. Her Müslüman, 30 gün ibadetinin makbul olması umuduyla iyilikten iyiliğe koşar. İftar sofralarında muhtaçları ağırlar, sadaka verir ve infakta bulunur, dua düşürmez dilinden, zikri eksik etmez gönlünden. Verilen nimetlerden ancak O Yüce Rahman'ın izniyle yararlanabileceğini anlamaktadır. O izin vermezse elinizi uzatsanız tutacağınız nimetleri

yemek içmek nasip olmayacaktır. Ve işte bu yüzden "Yoksul olmak zor, şükretmek, paylaşmak lazım" der insan. İnsanlık yeniden kul olmayı öğrenmektedir. Yaratılmışların en şerefli olmayı. Her yeni doğan güne bu bilinçle uyanmayı öğretmekte, yaratılışının amaç ve değerini anlatmaktadır Rahman tüm kullarına. 30 gün her an yaşanan bu güzellik pekişir ve layığıyla ruhuyla yaşanırsa kurtuluşa çizilen yolları açar.

İşte o yüzden "bizden öncekilere farz kılındığı gibi bize de farz kılınan" bu eşsiz nimetin kıymetini bilelim! Nefsimizle tüketmeyelim değerini ve sevabını ancak O'nun bildiği bu güzelliği! Orucun değerini bilip isyandan sakınmayı O'na kul olmayı öğrene-lim! Yeniden, hep ve sonsuza dek!.. Açıp ellerimizi semaya Felluce'deki, Filistin'deki, Nijer'deki kardeşlerimizle paylaşalım dualarımızı, sofralarımızı, gönüllerimizi! Tüm çaresizlerle, tüm yetimlerle, tüm kardeşlerimizle ve fitratın güzelliğinin yansıdığı aç çocuklarımızla... Ramazan-ı Şerif'iniz makbul olsun, hayırlı olsun, bereketli olsun ve O'nun sevgisine layık olsun! Nice Ramazan-ı Şeriflere hep beraber ulaşmak duasıyla İnşallah...

# ORUÇ

Oruç, imsak vakti dediğimiz, tan yeri ağarmasından güneş batıncaya kadar, yeme, içme, cinsi münasebet gibi şeylerden kendimizi alıkoymak sûretiyle yaptığımız bedenî bir ibadettir.

Oruç 6 kısma ayrılır:

1. Farz olan Oruçlar: Ramazan Orucu.
2. Vacip oruçlar: Adak Orucu, bilerek bozulmuş nafile oruçların kazası.
3. Sünnet Oruçları: Farz ve Vacip olmayan oruçlardır. Muharrem ayının 9 ve 10, yahut 10 ve 11. günleri tutulan aşûre orucu gibi.
4. Müstehab Oruçlar: Hicrî ayların 13, 14 ve 15. günü tutulan oruçlar, her haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri tutulan oruçlar ve Şevval ayında tutulan 6 günlük oruçlar müstehabdır.
5. Mekruh Oruçlar: Nevruz günü (21 Mart), Muharrem'in yalnız 10. günü tutulan oruçlar tenzihen mekruhtur. Yalnız Cuma veya Cumartesi tutulan oruçlar da aynıdır. Ramazan Bayramının ilk günü, Kurban Bayramının dört günü oruç tutmak ise, tahrîmen mekruhtur. Haram diyenler de vardır.
6. Nafile Oruçlar: Yukarıda sıralanan vakitler dışında Allah rızası için tutulan oruçlardır.

Geçerli bir mazeret olmadıkça, başlanmış orucu bozmak günahdır. Bozulan orucun sonradan günü gününe kaza edilmesi lazımdır. Orucu kasten bozmakta ise, kaza ile birlikte fazladan bir de kefaret denen cezası vardır. Kefaret, kasten bozulan bir günlük Ramazan orucu yerine, ceza olarak 61 gün birbiri ardınca oruç tutmaktır.

## ORUCU BOZAN ŞEYLER

1. Yemek, içmek.
2. Sigara içmek.
3. Cinsî münasebette bulunmak.
4. Burna ilaç çekmek.

5. Kulağa yağ damlatmak.
  6. Fital kullanmak.
  7. Sigara dumanını isteyerek içine çekmek.
  8. Dişler arasında kalan nohut büyüklüğündeki lokmayı yemek.
  9. İsteyerek Kusmak.
  10. Kan yutmak.
  11. Aşı olmak
- İlk üç madde ve buna benzer haller kasten yapıldığında oruç bozulur. Hem kaza, hem kefaret gerektirir. Diğer maddelerin yapılması ise sadece kazayı gerektirir.

## ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER

1. Orucu bozan haller unutulmuş yapılsa oruç bozulmaz.
2. Balgam yutmak.
3. Uykuda ihtilam olmak.
4. Kulağına su kaçırmak.
5. Kendiliğinden gelen kusuntuyu yutmak.
6. Kan aldirmek.
7. Tükürüğü ağızda biriktirip yutmak.

## ORUCUN MEKRUHLARI

1. Su ile ıslatılmış misvak veya fırça kullanmak.
  2. Tükürülse bile, bir şeyin tadına bakmak.
  3. Tükürüğünü ağızda biriktirip yutmak.
- Not: Bu maddeler orucu bozmadır, ancak yapılması mekruhtur.

## ORUCUN EDEPLERİ

1. Sahura Kalkmak.
2. Sahuru geç yemek.
3. İftarı tatlı bir yiyecek veya su ile açmak.
4. Mide gibi bütün duygularına da oruç tutturmak. Meselâ dilini yalandan, gıybatten çekerek, gözünü haramdan koruyarak oruç tutturmak.
5. İftarda ve sahurda mideyi tika basa doldurmamak.

# RAMAZAN ve ORUÇ

Ramazan, hayır ve bereket ayıdır. Allâh bu ayı bir çok faziletle donatmıştır.

Bunlardan birisi; Allâh (Azze ve Celle) bu ayda Kur'an'ı, insanlar için hidâyet ve müminler için şifâ maksadıyla indirmesidir.

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.” [Bakara: 185] Ramazan ayında öyle bir gece vardır ki, bu gece, Allâh (Azze ve Celle)'nin katında bin aydan daha hayırlıdır. Bu, kadir gecesidir. Allâh Teâla bu meyanda şöyle buyurur:

“Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.” [Kadir suresi: 1-

5]

Allâh Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Ramazan geldiğinde; Cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlenir.”

## ORUCUN FAZİLETLERİ

“Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”

“(Size farz kılınan oruç), sayılı günlerdedir. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan ise, diğer günlerde, tutamadığı günler sayısınca tutar. Ona dayanıp kalacaklar üzerine de bir yoksulu doyuracak kadar fidye gerekir. Her kim de hayrına fidyeyi artırır, hakkında daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer bilerseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”

“O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de





hasta, yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz." [Bakara 183-185]

"Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allâh'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar varya; işte Allâh, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştı." [Ahzâb: 35]

"Eğer bilerseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır." [Bakara: 184]

Allâh Resûlü (s.a.s.) buyurmuştur ki:

"Ey gençler! Kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin; çünkü evlilik gözü sakındırır ve ferici korur. Kimin de gücü yetmez ise, oruç tutması gerekir, çünkü onun için bir kalkandır."

"Hangi kul Allâh yolunda bir gün oruç tutarsa; Allâh bu oruçla onun yüzünü ateşten yetmiş sene uzaklaştırır."

"Oruç kalkandır, kul onunla ateşten korunur."

"Ebu Umâme (r.a), 'Ey Allâh'ın Resûlü! Cennete gireceğim bir ameli bana göster' der. Allâh Resûlü (s.a.s.) de şöyle buyurur: 'Oruç tutman gerekir, onun gibisi yoktur.'"

#### SAHÜR

Allâh Teâla şöyle buyurur:

"Ey iman edenler! Oruç, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." [Bakara, 183]

Allâh Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurur: "Kitab Ehli'nin orucu ile bizim orucumuzun arasındaki fark, sahur yemeğidir."

"Sahur yemeği yiyin; çünkü gerçekten sahurda bereket vardır."

"Sahur yemeği berekettir, velev ki biriniz, sudan içeceği bir yudum olsa bile sahurı sakın terketmeyin. Gerçekten Allâh ve Melekleri sahur yemeği yiyenlere salat getirirler."

#### İFTÂR

Allâh Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurur:

"İnsanlar iftâr etmekte acele ettikleri müddetçe, din üstün olmakta devam eder. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar geciktirirler."

"İnsanlar iftârı acele yaptıkları müddetçe hayırdadırlar."

"Gerçekten oruç tutanın iftârı esnasındaki duası reddedilmez.)"

#### ORUÇLUNUN TERKETMESİ GEREKLİ OLAN ŞEYLER

Allâh Resûlü (s.a.s.) oruç tutanın iyi ve güzel ahlak ile donanmasını, ayrıca ahlâksızlık, müstehcenlik, sövüp saymak ve kırıclıktan uzak durmasını teşvik etmiştir. Aslında müslümanın her zaman bu tür şeylerden uzak durması ve kaçınması gerekli olmakla birlikte, ancak oruç tutma esnasındaki yasak daha da şiddetlidir. Bunun için bu kötülükleri yapan hakkında Nebî (s.a.s.) den şiddetli tehdit gelmiştir. Şöyle buyurur:

"Nice oruçlu vardır ki ona tuttuğu oruçtan sadece açlık ve susuzluk kalacaktır."

Dolayısıyla oruçlunun orucunu yaralayan işlerden kaçınması gerekmektedir.

#### RAMAZAN'IN İBADETLE GEÇİRİLMESİ

Allâh Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurur:

"Her kim ramazanı, iman ederek ve sevâbını Allâh'tan bekleyerek ibâdetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

#### KADİR GECESİ

Allâh Teâla şöyle buyurur:

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesini, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadardır." [el- Kadr Sûresi]

Allâh Resûlü (s.a.s.) de şöyle buyurur:

"Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın." "Kadir gecesini ramazanın tekli olan son on gününde arayın."

"Allâh Resûlü (s.a.s.) (ramazan'ın) son on gününde gayret ettiği kadar diğerlerinde bu kadar gayretli olmazdı."

# Genç Öncüler Trabzon Gezisi

Şeref Haktanır

Onyediyelik uzun bir yolculuk ve ardından yeşille mavinin buluştuğu yerde – tam sınırda - arkadaşlarla geçirilen bir hafta. Belki az ama içine birçok dostluğun sığdırılabileceği kadar uzun bir süre. Bir de gezi dönüşü elimize geçen, her bakımımızda tekrar oralara gittiğimiz ve o sıkı dostlukları hatırladığımız fotoğraflar. Kimisi Kuzeyli, kimisi güneyli, kimisi doğulu, kimisi batılı, - hatta avrupalısı - bir Türkiye karmasının fotoğrafı bu. Hatta Türkiye nin en iyi karması. Futbol da değil belki ama dostlukta, fedakarlıkta ve fotoğrafın anlatamadığı bir çok şeyde. Hepsi gönülden, hepsi bilinçli, hepsi de iyi arkadaşlar.

Gittiğimiz yer de arkadaşlar kadar güzel bir yer, Trabzon. Eğer insan buraya ilk sefer geliyorsa, hatta bir de benim gibi İç Anadolu'luysa, bu güzellik karşısındaki şaşkınlığı bin kat daha artırıyor. Zira bu kadar çok ağacı ilk kez gördüm, her yer orman. Yükseklerle çıktıkça daha da güzelleşti-





yor. Yükseldikçe sis de artıyor ve havasından mıdır nedir, insan hemen bir laz türküsü tutturuyor. Minibüsten bakıyorsunuz, Of'dan başlayarak sırasıyla Cumapazarı, Dernekpazarı, Çaykara ve Uzungöl.

Başka bir gezi güzergahımızda Sümela manastırındı. Yurtdan başlayan uzunca bir yolculuktan sonra Maçka'dan da geçerek, Sümela'ya ulaştık. İnsanların Sadece dinlerini korumak ve ibadetlerini yapabilmek için ne gibi çilelere katlandıklarını manastıra doğru tırmandığımız çetin yokuşta anladık. Bir de o insanların ta Trabzon merkezine hergün yürüme gidip gelerek dinlerini anlatmaya çalıştıklarını düşünürsek, bizim İslam için yaptıklarımızla onların yaptıklarının kıyasını va-



rın siz düşünün.

Yorucu bir okul döneminden sonra, yine yorucu bir gezi oldu bizim için. Her günümüz dopdolu geçti. Günün hatta gecenin hiç bir saatini ziyan etmedik, boş geçirmedik. Kültürel faaliyetler, sportif faaliyetleri, zeka oyunları, satranç turnuvalarını, izleyip durdu. Tabu seansları geceleri uykusuz kalmamıza sebep oldu. Birde günün yorgunluğu eklenince.

Ama yine de sevdiğiniz arkadaşlarla olduktan sonra herşey güzel geliyor insana.

Güzel arkadaşlarla yeniden güzel gezilerde buluşmak dileğiyle.



# Sümela'nın

# Düşündürdükleri

Hüseyin BULADI



Dini tebliğ etme düşüncesi, her çağda insanların üzerinde meşakkatli ve mükafatlı bir yükümlülük olmuştur. Yaratılıştan itibaren insan, anlatmaya ve açıklamaya mecbur hissetmiştir kendisini.

Tebliğ neden çok önemlidir? Veya insanoglu tebliği niçin önemsemiştir? Bu soruların cevaplarını çağımıza bakarak cevaplayabiliriz aslında. Dünyanın artık bir kasaba haline dönüştüğü yirmi birinci yüzyılda, beraber yaşamaya mahkum her fert, düşüncesini paylaşma ihtiyacını hissetmiştir. Bir şeyleri anlatma; doğru bildiklerini benimsetme yoluna gitmiştir.

Müslümanlar olarak bizim tebliğden çıkaracağımız anlam, çok değişiktir. Çünkü dinimiz İslam, dini tebliği bize görev addet-

mektedir. İslamı benimsemiş her ferdin, üstlenmiş olduğu sorumluluktur bu. Nitekim İslam tarihi, dini anlatırken çekilen sıkıntıları bize çokça ibretlemektedir. İslam Peygamberi'nin bir çok kere kovulmasına rağmen, defalarca müşrik kapısına giderek, dini anlatmaya çalışması, dini tebliğin önemini bir kez daha teyit etmektedir.

Bu önemi kavramış birçok mücahit, gerek İslam'dan önce, gerekse İslam'dan sonra hak olanı kavratmaya koyulmuş ve bu yolda akledemediğimiz sıkıntılara katlanmışlardır.

Bunun en açık isbatını, bu yaz görme imkânı bulduk. Genç Öncüler'in Trabzon yaz gezisinde ziyaret ettiğimiz Sümela Manastırı, bu işin şuurunda bir avuç kişinin, bize miras bıraktığı bir ibretlik tablosu.

Sümela Manastırı, Trabzon'un güney kesiminde bir Hristiyan Ortodoks mabedi. Miladi 385 yılında Atina'dan göç eden Barnabas ve Sophronios adlı iki keşiş tarafından yapılır. Baskı ve zulümden kaçan keşişler, dağa çıkarlar ve ileride büyüyecek olan bir çığın temelini oluştururlar. Öncelikle bir ibadethane inşa eden keşişler, bununla kalmayıp hak olan dini anlatmaya başlarlar.



Bugün gelişmiş imkanların mevcut olmasına rağmen, bizim ulaşımında zorlandığımız yolları, hergün aşındırmışlar, insanlara dini kavratmaya ve yaşattırmaya çalışmışlar. Tebliğ misyonunun ruhunu benimseyerek, kendilerinden bin altı yüz sene sonra gelen bizlere bir yol göstermişler. Sonuçta kısa zaman içinde arkalarında gün geçtikçe büyüyen dindar fertler oluşmuş.

İktisadî, fikrî ve ahlakî anlamda, tam bir buhran çağının yaşandığı günümüzde, fitrata uygun olarak yaşamanın tek şartı yaratıcının ipine sarılmaktır. Materyalist toplumların, dünyalık insanların, oltalarına avaramak için meydana çıktığı dünya pazarında sapmadan durabilmek, şüphesiz dini tam anlamıyla kavrama ve yaşama ile mümkün olacaktır. İşte bu sebeple de dini kavratma, açıklama yolunda, biz müslümanlara büyük görev düşmektedir. Müslüman ülkemizin eğitim öğretim yuvalarına dahi otağ kuran kumar sisteminin varlığı, bize bu görevimizin önem derecesini açıkça göstermektedir. Müslümana İslam'ı anlatmak da, belki de sadece bize nasip ola-

caktır.

Ülkemizde büyük miktarda artış gösteren "çağdaşlaşma" adı altındaki kötü gidişatın ve batı himayesinin önünde, mutlaka durulmalıdır. İşte bu duruş da, akli başında müslüman ümmetin tebliğ misyonunu hakkıyla yerine getirmesiyle olacaktır. Sadece iki kişinin asırlar önce başardığı bu kutsal vazifeyi canlandırmak, ülkemizin geleceği ve dünya huzuru açısından çok önemlidir. Çıgın oluşum misalindeki gibi, gayretler Allah'ın yardımıyla boşa çıkmayacak, aksine son haddine ulaşmış bozulmaların önünde, büyüyerek duracaktır.

Din ile düzelme ve yükselme, insanlardaki samimiyetin varlığı süresince mümkün olacaktır. Bunun içindir ki, yaratıcının sağlam ipine ve kurtuluşun özüne tutunmayı daha fazla beklemek gereksizdir. Milli Şairimizin hissiyatından ifadeler, bize bu davayı özetlemektedir:

"Kurursa bir gün o memba ne his kalır, ne hayat

Bekâ-yı din ile kâim bekâ-yı cemiyet."



# Bursa Gezisi

Elif YAMAN

Haziran ayı geldi mi herkesin zihninde yavaş yavaş tatil planları yapılmaya başlanır. Nerelere gidilebilir, üç aylık tatilde vakit nasıl değerlendirilir diye. Biz gençler de haziran ayı geldi mi okulların kapanmasının verdiği mutlulukla tatil planları yapmaya başlarız.

Dört senedir GENÇ ÖNCÜLER tarafından düzenlenen Uludağ yaz kampı vardı bu sene de. Genç öncüler dergisini takip edenler daha önce bu gezinin nasıl yapıldığını ve içeriğinin nasıl olduğunu bilirler. Fakat derginin yeni okurları için anlatmak gerekir bu güzel kampı. Kültürel etkinlikler, söz sizde gruplarının faaliyetleri, münazaralar, bilgi yarışmaları, liseli arkadaşlarımızın düzenlediği panel, sportif etkinlikler ve de bunların yanında hiçbir yerde bulunmayacak sevgi, saygı, hoşgörü ve arkadaşlık duygusu....

...Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi kampımızda da veda zamanı gelmişti. Ayrılırken de mutlu bir şekilde ayrılmamız gerekirdi. Bunun için son akşam çok eğlenceli ve güzel bir program hazırlandı. Yarışmalar, tiyatro oyunları, skeçler, müzik korosundan ilahiler, turnuvaların ve bilgi yarışmalarının ödül töreni, sürprizler... Gece boyunca güldük, eğlendik çok güzel vakit geçirdik. Bu kadar eğlenceden sonra vakit gece yarısını geçmişti. Ve helallik alma zamanı da gelmişti. Yüzlerdeki tebessüm hali birer ikişer yok oluyordu. Ağlayanlar, kendisini ağlamamak için zor tutanlar... Herkes odasına çıkmak için hazırlanırken bir anda ışıklar kapandı ve içeriye kocaman bir pasta girdi. Şaşkındık. Nereden gelmişti bu pasta. Acaba ayrılıyorz diye otel bize böyle bir sürpriz mi yaptı diye konuşanlar da vardı. Ama böyle bir jesti Genç Öncüler Dergisi 'nin yaptığı kısa süre sonra anlaşıldı. Allah razı olsun.



Uzun yolculuğumuz başlamıştı. 20 kişilik bir arkadaş grubuyla birlikte Bursa'ya doğru kilometreler kat ediyorduk. Yolculuk yorucu olmasına rağmen eğlenceliydi de. Şükür Bursa'ya girdik. Herkes "TERMİNAL" yazılı tabelayı gözlüyordu. Yüreklere bir kıpırtı.

İnsanın, kendi gibi olan, yüreği temiz gönül dostlarıyla birlikte olması o kadar haz verici ki. Belki hayat boyu sürecek samimi arkadaşlıkların temeli attık. Her sene yeni arkadaşlarla birlikte geçirdiğimiz kamp, bu yıl isteksiz gelmeme rağmen çok güzel geçmişti. Arkadaşımdan ayrılırken gönlüm o kadar hüznüldü ki. Bir daha ki senenin çabuk gelmesi dileğiyle ayrıldık birbirimizden. İnşallah seneye tekrar görüşeceğiz. Kavuşmak ümidiyle...



## Saliha CAN

Rabbim'in izni ve arkadaşlarımızın programlara talepleriyle huzur içerisinde su gibi akıp geçti... Sabahları sekizde kalkıp kahvaltı salonuna hücumla başlayan günümüz, anlamlı yaşama dair kimi zaman öğretici, kimi zaman hatırlatıcı bilgilerin nakledildiği, gerek büyük gerek mini konferanslarla devam etti. Voleybol, basketbol, yüzme, satranç ve tabu turnuvalarıyla... Cemaatle kılınan bol dualı namazlarla... Akşam yemeğinde uzun uzadıya oluşan 'patates kızartması' kuyruğuyla... Ve hemen ardından gelen bilgi yarışması, paneller veya müzik dinletisiyle noktalanan günler birbirini izledi. Her şey tam tırırında giderken arada tatlı pürüzler de çıkmadı değil. Yatış saati- ne aldırılmayıp, gizlice tabuyu odala-



rına aşırı bir de bizi oynamaya çağıran bıdıklar mı dersiniz, yoksa abalalar aşağıda eğlence yapıyor diye yataklarından fırlayıp koridorda zıplayanlar mı! Hele bir de yapılan kaçamak partiler, cips ve çekirdek ziyafetleri, yatağında zıp zıp zıplayan bıcırların yaramazlıkları da ayrı bir nüanstı benim için, sabır gerektiren... Ama her şeye rağmen sevgiyle kucaklamasını bildiren...

Güler yüzünüz hiç solmasın. Ola ki an gelip ağladınız zaman, varsın akacak olan gözyaşınız da sevinçten olsun. Allah'a emanet olun.

# KISSADAN HİSSE

**Kadıköy Camiinde vaaz vermekte olan Osman Demirci Hoca'ya:**

- Hocam, diye sormuşlar. At nalını evimizin kapısına asarsak uğur getirir mi?
- Demirci Hoca:
- Zannetmiyorum, diye cevap vermiş. O nallardan her atta dört tane var ama, bütün gün kamçı yiyip duruyorlar.

**İngiltere Kralı George ile görüştüğü sırada, Gandhi'nin üzerinde her zamanki gibi beyaz örtüsü varmış.**

**Davetten çıkınca, bir gazeteci sormuş:**

- Kıyafetiniz, bir kralla buluşmak için yeterli miydi?
- Gandi, hiç aldirmeden cevap vermiş:
- Kral, ikimize de yetecek kadar giyimliydi.

**Asr-ı saadetteki muhteşem hadiselerden uygulanan bir genç:**

- "Keşke Peygamberimiz'in (sav) devesi olseydim" deyince, Ali Suad atılmış:
- Ümmeti olman yetmiyor mu?

**Talebelerinden biri, Konfüçyus' a:**

- "ölüm nedir?" diye sorduğunda, Konfüçyus'un cevabı şu olmuş:
- Hayat hakkında ne biliyorsun ki, sana ölümden bahsedeyim.

**Materyalist öğretmen, öğrencisine:**

- Söyle bakalım, demiş. Allah nerede? Eğer bilirsen portakal vereceğim.
- Öğrencinin cevabı şu olmuş:
- Siz bana O'nun olmadığı yeri gösterin, ben size bahçe dolusu portakal vereyim.

**İngiliz Büyükelçisi, eski Osmanlı evlerinin dış duvarlarına asılan "Yâ Hafîz" (Muhafaza eden Allah (c.c.) ) levhalarını görünce dayanamamış ve Keçecizade Fuad Paşa'ya bunların ne olduğunu sormuş.**

**Fuad Paşa, İngilizin anlayacağı dille cevap vermiş:**

- O gördükleriniz, Osmanlı Sigorta Şirketinin levhalarıdır.



Enkilmen Hayri Sunar



# Komik Haberler

## Çocukların kafasına koyun düştü!

17 Ağustos 2005 Çarşamba  
Şanlıurfa'da 5 katlı bir apartmanın çatısından atlayan koyun, 2 çocuğun yaralanmasına neden oldu.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Korukent Sitesi'ndeki bir apartmanda oturan M.U, kesmek için aldığı koyunu, apartmanın çatısına çıkartarak bağladı. Bağlandığı ipten kurtulup atlayan koyun, apartmanın önünde oynayan Rozerin Çelik (7) ve Merve Türkmen'in (6) üzerine düştü.

Yakınlarınınca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkmen'in ayağının kırıldığı, Çelik'in ise kolundan hafif şekilde yaralandığı bildirildi



## Çikolata Yerken Yakalandılar!

(04.01.2005)

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Emek Mahallesi'nde bulunan Hava İkmal İlköğretim Okulu'nun kantininden 400 milyon lira değerinde çikolata ve içecek çaldıkları iddia edilen 3 çocuk, çikolataları yerken yakalandı. Emek Mahallesi'nde bulunan Hava İkmal İlköğretim Okulu'nun camını kırıp kantine giren 3 çocuğun çok sayıda yiyecek ve içeceklerle kaçtığı yönünde ihbar alan emniyet güçleri, harekete geçti. Bu sırada okula gelen hizmetliler de kantinden çok sayıda, çikolata, gofret ve içeceğin çalındığını fark edip olayı polise bildirdi. Polisin okul çevresinde yaptığı arama ve kontrollerde Emek Mahallesi'nde bir evin girişinde yanlarında bulunan çok sayıda çikolata ve gofretlerden bir kısmını yiyen N.T. (12), A.K. (14) ve H.O'yu (15) yakaladı.



## Şakaya Gelemez

Arkadaşları arasında "bileği bükülmez" olarak kabul edilen Cemal, Rize'nin ana caddesinde babayani pozlar içinde yürürken ensesinde bir tokat patlamış.

Bir an için yıldızları sayan Cemal, yavaş yavaş arkasını dönüp tokadı kimin attığını anlamak istemiş. "Vayy, bağa ha-a!.." demiş. Demiş ama bir de ne görsün, kendisine tokadı atan, insan azmanı gibi bir şey... Serde erkeklik olduğu için, sürdürmüş konuşmasını

- Ula söyle pakayum, ciddu mu furdin, yoksa şaka mu?
- Halinden kendine ve vücuduna çok güvendiği anlaşılın adam, gülerken cevap vermiş:
- Ciddi. Ne olacak yani?
- Hiç. Pen Şakayu hiç sevmeyirum da... demiş.



## Palavra

Temel kahvede birbiri peşi sıra sıralamaktadır:

- Bizim sülale Yusuf Peygambere kadar dayanır.

Dinleyen Cemal'in sabrı taşar:

- Ula çok ataysun. Seni biraz daha dinleseک Süla-lenin Nuh'un gemisine bindiğini söyleyeceksun.

- Yok demem oyle bişey, çünkü bizum kendi ta-kamuz varimus. Tufanda pinmişuk.



## Bela

Almanya' da bir Türk gurbetçisinin evi... Küçük oğlan akşamüstü okuldan gelmiş... Kapıdan girer girmez:

- Anne! Diye seslenmiş, ben Alman oldum!
- O Nasıl söz? Sakın yineleme bir daha!
- Anne... Ben Alman oldum. Bugün sınıfta karar verdik. Ben Almanım artık.

Annesi "Sus bakayım!" diye tiz perdeden bağırırken, babası da içeriden duyup koşmuş. Bir tokat, bir tokat daha... Çocuk bir yandan korunmaya çalışırken, bir yandan da konuşmasını sürdürüyormuş:

- Şu işe bak! Alman oldum. Yarım saat sonra Türklere başım derde girdi!



Genç Öncüler Dergisi

# Abone Kampanyası

-Yıllık Abonelik Bedeli-  
15 Ytl



Abdullah Yıldız'ın

**NAMAZ**  
Kitabı Hediye



İrtibat Adres

Sofular Mah. Yeşiltekte Sk. No:4/2 Fatih - İSTANBUL

Tel.(212) 533 72 02 - 631 13 85